

Navnet Uhrbrand

Side 1

Af Lene Uhrbrand, Illerups, Optegnelser.

I Morgenbladet N^o 198, 18 Aug 1881, forekommer i en Feuilleton om Kogekunstens oprindelse følgende:

Om de samme **Ostiaker** fortæller den hollandske Gesandt Uhrbrand i det år 1710, at han har set hos dem Kedler af sammensyet Bark . . . osv. Feuilletonen var et foredrag af Prof., Dr. Fritz Schultze.

Følgende Afskrift af den ældste Kirkebog i Hassing pr. Thisted sendte Gårdmand Peter Uhrbrand i Villerslev mig i Februar 1894.

Side 2

Anno 1764 d. 20^{de} Febr. døde Peder Uhrbrand i Villerslev 73 Aar gammel. (Formodentlig Oldefar til ham, der sendte mig Afskriften) Fredagen den 9^{de} Februar 1759 blev den unge Karl Jens Pedersen Uhrbrand forlovet med Pigen Sophie Pedersdatter Kirk i Villerslev, at der var ingen Hindring på nogen af Siderne. Derfor vare Forløftelsesmændene Degnen Monsjør Christen Ludvigsen på Karlens Vegne og Broderne til Pigen på hendes Vegne, navnlig Peder Pedersen Kirk, som underskrevet haver. Tirsdagen d. 3^{de} April blev de sammen

Side 3

viet. (Hun vare formodentlig fra Kirkegård, da broderen et Steds kaldes **Annexbonden.**)

(De vare mine Oldeforældre.) Deres 1^{ste} Søn Peder fødtes Nytårsdag 1760. (Min Bedstefader) 1761 anden Søndag i Faste blev datteren Mette døbt - døde 6 Aar gl.. 1763 d. 9^{de} Oktober blev sønnen Lauritz døbt. Blandt Fadderne nævnes Christen Uhrbrand, Broder til Jens P. Uhrbrand. (Disse 2 er nuværende Peter Uhrbrand i Villerslev opkald efter; Peder boed i Hørster, Lauritz i Vorning, Nors Sogn) 1765 d. 26 September en Datter Johanne. Blandt Fadderne nævnes en

Side 4

Niels Uhrbrand. Hun døde 1767, 26. April atter en Datter Johanne. (Hun var gift med "den gamle Skriver" i Villerslev)

1769, 20. September en Datter Kirsten.

1771, 29. September en Datter Elisabeth.

1774, 24 (el. 25) April en Datter Mette.

(Disse 3 sidste kan Peter Uhrbrand, Villerslev, ham, der har taget Afskriften, huske. K. var gift med Søren **Tubol** (?) i Skyum, Mette hos hende, fuldkommen fra forstanden i 40 Aar. Elisabeth gift i Hørdum m. Jens Olesen.

1780, 4. Marts, døde Jens Uhrbrands Hustru Sophie, 47 Aar. (Han må snart efter være bleven

Side 5

gift med Else Pedersdatter fra Refsbisgaard, thi:)

1781, 21 Juli bekom de en dødfødt Datter.

1782, 18. August bekom de en Datter Sophie

1784, 24. September, fødtes en søn Peder (Far til Peter Uhrbrand i Villerslev, Afskriveren)

1796, d. 27de December, døde Jens Pedersen Uhrbrand, 69 Aar gammel. (Han var meget tungsindig)

Hans Enke E. Ped. Blev 1797 d. 13^{de} Juli gift med Christen Bak af Villerslev. Han døde 1811, 59 Aar. (Hun sad heller ikke for længe Enke første Gang) Hun overlod da Peter i Villerslevs Fader Gården.

Side 6

1898 boede en Snedker Jensen Uhrbrand Kirkegaardsvvej N^o 9, Amager. Efter Emanuel følgende: Snedkerens Bedstefar hed Niels Uhrbrand og boede i Gjørup ved Thisted, Hans Fader Jens Uhrbrand i Thisted. Altså:



I Hassing Kirkebog er nævnt en Niels Uhrbrand som havende stået Fadder til Johanne U., f. 1765. Denne Niels antager Jeg (Emanuel) er identisk med ham i Gjørup. Snedkeren på Amager er

Side 7

vel (i 1898) ca. 50 Aar, så hans Bedstefader kan have levet på den tid. Snedkerens Broder Niels i Skyum er vis død. Endvidere fik jeg hos Snedkeren Adressen på C Uhrbrand, Gudnæs ved Thisted. En Tømmer Poul Uhrbrand boer måske i Elsø ved Nykjøbing Mors.

Ord og bogstavret Afskrift af et Brev fra Tømmer Poul Poulsen (Uhrbrand) i Elsø ved Nykjøbing Mors. (Brevet var til Emanuel)

Elsø den 8/10 1898.

Herr E Uhrbrand.

Vi faar Undskyldte min lange nølen med at skrive til Dem jeg var ude paa arbejde og saa skulde jeg jo have talt

Side 8

med Fader om Bedstefader. Jeg er født den 4. Marts 1843 i Eerslev. Fader er født den 13 januar 1819 i Eerslev. Han hedder Poul Kristian Poulsen hans Fader var heller ikke døbt Uhrbrand han hed Poul og Stammer fra Stagstrup i Thy min Fader kan ikke huske andet da han døde mens Fader var barn. Andre oplysninger kan jeg ikke give der er jo nok flere her på Mors men di har jo ikke Uhrbrand til Titel eller Navn jer er heller ikke døbt andet en Poul Poulsen.

Venlig hilsen fra

Poul Poulsen.

Side 9

Følgende Stamstavle har peter Uhrbrand i Villerslev leveret:

Peder Uhrbrand, Fader til Peter i Villerslev, døde 1862, hans første Hustru Karen Lauritsdatter, Peter i Villerslev og de øvriges Moder, døde i 1833; hans anden Hustru, Karen Hove, døde 1869. - I Aarhundredets begyndelse Soldat i mange Aar.

Børn:

1. Else Marie, f. 1813, gift 1847 med Lars Toftdal i Villerslev. Han døde 1885, hun 1890

Børn:

a) Dorthe, f. 1848, d. 1882

b) Kristen, f. 1850, gift

c) Karen, f. 1853, gift med Sørensen, lever i Villerslev, senere Gårdejri i Hem ved Skive.

Side 10

2. Christen, født 1815, dimitteret fra Snedsted -36 med første Karakter, Huslærer hos Provst Ingerslev i Vestervig og (senere) på Møen, 1845 Lærer i Stubberup, 1857 i Væggerløse, gift 1846 med Petra Petersen. Han død 1865, hun 1867

Børn:

a) Amalie, 2 Gange gift, død 1883, begravet i Ravnkilde på Hobro.

b) Johannes, rejste til Michigan, kom tilbage som blind.

c) Kristian, vistnok opført hos Lars Uhrbrand i Villerslev, gift, bor i en lille Gård i Skyum, var vistnok først Snedker.

Side 11

d) Sofus, Gartner paa Aastrup pr. Tølløse. Gift, 2 børn, Clara og Albert.

3. Jens, f. 1817, Gårdmand, sidst i Beersted, Snedsted Sogn, gift 1850 med Maren Kristine, Hørdum Mølle.

- Børn:
- a) Peter, Gårdmand i Haring, ugift
 - b) Karen, gift med en Gårdmand i Stagstrup.
 - c) Karen Marie, gift med en anden Gårdmand i Stagstrup
 - d) Johanne, gift med en Gårdmand i Skyum.
 - e) Lars, bor i Hjemmet, ugift
 - f) Kristen, ugift Gårdmand i Stagstrup, meget musikalsk, Orgel, Violin.

En af Jens Uhrbrands Døtre, enten c) el. d)

Side 12

var, da disse optegnelser blev skrevet (i 1899 vistnok) for 3^{die} Gang på Sindssygeanstalt.

4. Lars, født 1821, i Fædregården, Soldat 1848 - 1850, gift 1854 med Søkendebarn Johanne Visby af Stagstrup. Han døde 1891; hun sengeliggende i 6 Aar. Kuns 1 Barn

Børn: a) Karen, gift med Peter i Villerslevs ældste Søn Peder. Bor i Gården.

5. Johanne, f. 1823, gift 1845 med Jens Ransgåed i Hørsted, boede til sidst i Søndergård i Villerslev; han død 1879

Side 13

Børn: a) Anders, fik Gården, gift med en Datter fra Svalgården, falleret 1898, hvorved mange, deriblandt hans Morbroder Peter i Villerslev, forliste meget. Hans Moder narrede han hendes Aftægt; hun var senere hos -

b) Karen, gift med mølleren i Villerslev

6. Lars Peter, f. 1827, gift 1858 med Kirstine Jensen af Villerslev, som døde 1891.

Børn: a) Peder Kristian, gift med Lars Uhrbrands Karen, har Stamgården i Villerslev

b) Karen, gift med Johs Nielsen, Brygger ved Snedsted St.

Side 14

c) Jensine, gift med Snedker Kristen Stensgård, Snedsted St., senere Randers.

d) Andrea, gift med Peter **Balslev**, Heltborg Mølle.

e) Kristen, Lærer i Ranstrup, sidst i Harridslev ved Randers, hvor han døde. Gift med Lærer Ydes Datter i Hundborg.

f) Kristian, som købte Gården af sin Far i 1897

g) Kristine, gift med **Jannum** i Ydby, senere rejst til Australien.

h) Marie, død 1898.

Side 15

Den Peder Uhrbrand, hvis Efterkommere er opført S 9 - 14, var yngste Søn af Jens Pedersen Uhrbrand i Ægteskabet med Else Pedersdatter. Men Jens Pedersens ældste Søn hed mærkelig nok også Peder; hans Mor var Sophie Pedersdatter Kirk, Jens Pedersen Uhrbrands første Hustru.

Denne Peder Uhrbrand blev født $\frac{1}{1}$ 1760 og boede i **Hirsted**. Peter U. i Villerslev mener, at han ikke var Skoleholder. Peter U., Illerup, skriver: "Jeg mener, han var Degn. Hans Dødsår vides ikke, lige så lidt som hvor hans Hustru hed og hvor hun

Side 16

var fra; dog står det dunkelt for mig, Uhrbrand i Illerup, at hun hed Ane, og at hendes Mand og hun døde meget hurtigt efter hinanden. Måske af en Smitte.

Denne Peder U. havde 4 børn:

1. Jens Pedersen (Uhrbrand kastede han væk), født 1802, opført hos sin Farbror Peder U i Villerslev, dimitteret fra Snedsted Seminarium i 1823 med 2^{den} Karakter. Hjælpepædagog i Resen ved Skive, 1825 Degn i Dauberg, Mønsted og **Smollerup**, død 1880. Hans Hustru var Datter af Præsten Fabricius i Sjør-

Side 17

ring, Halvsøster til forfatteren Pastor Fabricius, tjente, da Jens var i Resen, på Krabbesholm, vistnok som Husjomfru. Hun var meget smuk. Hun døde $\frac{15}{4}$ 1889 hos Gårdejer Jeppe Christensen, vist i Daubjerg. Hun havde akkoderet sig ind hos ham.

Børn: a) Petrea, gift med Farver Spellerberg i Strur

b) Nicoline, døde snart efter Faderen.

2. Maren Sofie Uhrbrand, gift med Gårdmand Christen Damsgård i Gjersbøl. En Datter (vist ikke Fasters Datter) bor i Gården; hendes Mand, Søren

Side 18

Dausgård er Indre Mission. De andre børn ved Peter i Villerslev intet om.

3. Kjeld Pedersen (Uhrbrand - Navnet brugte han ikke), opført som barn hos Gårdmand Mads Mouritzen i Villerslev og var vist der, til han blev gift med Johanne Svældård af Villerslev og købte Krogsgård. Død 1886.

Børn: a) Gertrud Marie, gift med Gårdmand Niels Hove(?) i Vibberstoft.

b) Ane Marie, gift med Jens Østergård af Haring og bor i Gården Krogsgård.

Side 19

c) Jens, gift med Niels Kristiansens Datter, Haring, bor i en lille Gård i Stagstrup.

d) Kristian, gift 2^{den} Gang, bor vist også i en lille Gård i Stagstrup.

4. Christen Uhrbrand, født 1806, dimitteret fra Snedsted 1828 med 2^{den} Karakter. Hjælpepædagog hos gamle Kjær i Snedsted, derefter Lærer i Aarup. Død 1844. Gift med Johanne Olsen Legind, hvis Fader, Ole Legind vistnok var Skipper og for på Norge.

Børn: a) Peter Uhrbrand, f. $\frac{9}{1}$ 1836, d. 1913. Dimitteret fra Lyngby Seminarium med

Side 20

1^{ste} Karakter. Huslærer hos Pastor **Mørck**-Hansen i Feldsted, Sundeved, derefter i nogle Aar Lærer i Ungstrup, Thorning Sogn, og så Lærer i Illerup pr. Kalundborg i ca. 50 Aar. Tog sin Afsked og døde i Kalundborg. Gift med Pauline Marie Schmidt, f. $\frac{3}{3}$ 1836, Datter af Forstander Schmidt, Bølgård pr. Kjellerup. Hun døde 1920 i København. De havde 8 børn, hvoraf 3 døde i 1886, 1 i 1891.

b) Ane Oline Uhrbrand, f. $\frac{24}{3}$ 1838, ugift, Syerske, Viborg

Side 21

c) Ane Kirstine Uhrbrand

d) Sine Uhrbrand

e) Christine Uhrbrand, født $\frac{1}{8}$ (?) 1844, gift med Skrædder Vestervahl i Skive.

Side 22

Om den S. 6 nævnte Jensen Uhrbrand har jeg, Lærer Emanuel Uhrbrand, fået følgende oplysninger:

Bygningsnedker Chr. Jensen Uhrbrand, f. i Thisted $\frac{25}{5}$ 1852, viet i Sundby $\frac{31}{8}$ 1873 til Sofie Elisabeth Schevinke, f. i Gjøløse $\frac{19}{11}$ 1853.

Børn: a) Datter, f. 1874, gift med Murer Christensen

b) Søn, f. 1876, Arbejdsmand

c) Datter, f. 1881

d) Datter, f. 1885

e) Datter, f. 1889

f) Søn, f. 1890

6 børn døde